



## חטיבת הצליחה והישוב שלומי – סיפור אהבה

### דברים בטקס קריאת כיכר ע"ש חטיבת הצליחה – 4.10.2012

משפחות שכולות, אורחים וחברים נכבדים

אנחנו לוחמים ומפקדים של חטיבת שריון 421 במלחמת יום כיפור 1973. החטיבה בפיקוד אל"מ חיים ארז ( היום אלוף במיל.) לחמה בחזית תעלת סואץ במסגרת אוגדת האלוף אריאל שרון. בימי הלחימה הראשונים החטיבה השתתפה בקרבות הבלימה בגזרה המרכזית. בהמשך הקרבות החטיבה הובילה את הצליחה המשוריינת למצרים במסגרת מבצע "אבירי לב" ועל כך זכתה לכינוי "חטיבת הצליחה". בימי הלחימה החטיבה איבדה 48 לוחמים ומפקדים.

בתחילת מלחמת לבנון השנייה בהיות מרביתנו אזרחים משוחררים משירות מילואים התכנסנו כדי לבחון דרכים בהם נוכל לתרום את חלקנו למאמץ הלאומי. חשבנו כי תרומתנו המירבית תהיה אם נפעל כקבוצה בהגשת סיוע לתושבי הצפון. בחרנו להתמקד בשלומי כיוון שלמרות היותה בקו הראשון, היא זכתה למעט תשומת לב תקשורתית. כצעד ראשון שלחנו צוות סיור שהגיע לשלומי ופגש כאן את ראש המועצה גבי נעמן שיחד עם צוות המועצה ניהלו את המערכה הפרטית של שלומי ברוגע ובמקצועיות, וזאת על אף המחסור באמצעים בסיסיים. מיד נוצר חיבור חזק בין שלומי לבין אנשי החטיבה ממש "אהבה ממבט ראשון". מהרגע הראשון גבי ניווט את הקשר לכיוון של סיוע לילדים ולהורים הסובלים במקלטים. בעזרת חברנו אהוד כוכבי, ארגנו ימי רענון לילדים והוריהם בקיבוץ יגור. בהמשך ניצלנו את הקשרים הטובים שלנו עם יד לשריון וארגנו באתר בלטרון מחזורי רענון בן שלושה ימים לילדי בתי ספר שאורגן ונוהל בהתנדבות על ידי כמה מבין חברינו.

כדי לאפשר את המשך הפעילות, תרמנו כסף ראשוני ובהמשך התרמנו חברים, בני משפחה, וגופים עיסקיים ותעשייתיים בארץ ובעולם. הופתענו לגלות את הנכונות של אנשים לפתוח את ליבם ואת ארנקם למטרה זו והצלחנו בתוך זמן קצר לגייס כמה מאות אלפי שקלים. תודה מיוחדת לחברנו יוסי הכט שעשה רבות בעניין זה בקרב חבריו הנדיבים בחו"ל.

קולות המלחמה נדמו, אך הקשר בין החטיבה לבין שלומי הלך והעצים כשבעצה אחת הוחלט למקד אותו בתחומי החינוך, התלמידים והסטודנטים בני שלומי. באופן מעשי סיוע זה כלל בין היתר מתן מלגות לימוד רבות לסטודנטים בני שלומי כמעט בכל אחת מהשנים שחלפו מאז יצירת הקשר. בנוסף כלל הסיוע רכישת ציוד מחשוב ותכנה למרכז המולטימדיה, רכישת ציוד לחוג לרובוטיקה במתנ"ס המקומי, מימון שעות הדרכה במחשבים לבתי ספר במרכז המולטימדיה, ארגון סמינרים למורשת ולמנהיגות נוער בלטרון, מימון אירוע חברתי בקייטנת קיץ, סיוע במימון טיול למצדה לבוגרי בתי הספר היסודיים והוריהם ובשנה הזאת הדרכת זהירות בדרכים בגני ילדים בשיתוף עמותת אור ירוק. כמו כן פעלנו ברקע לסייע לשלומי בהשגת האישורים להקמת בית ספר תיכון שניצב מולנו לתפארה. כפי שאתם שומעים הקשר האמיץ שנרקם בין החטיבה לבין הישוב שלומי נמשך עד היום. שיתוף הפעולה הנפלא שנוצר לא היה קורם עור וגידים ללא תמיכה רצופה של חברים רבים שהשקיעו מזמנם ומרצם ללא קבלת כל תמורה. תודה לכולם ובמיוחד לשמעון זיו שכרגיל עשה מלאכה חשובה בצנעה רבה. בנוסף זכינו לקבל יחס חם ואוהב מאנשים רבים במועצת שלומי, במתנ"ס, בבתי הספר ועוד. לא אוכל שלא לציין שם אחד, מר יוסי ויצמן, שהיה איש הקשר והגשר שסייע בכל עניין ודבר. תודה יוסי.

לפני שנה בדיוק, קיימנו טקס להענקת מלגות לסטודנטים בני שלומי הלומדים במכללות, חלקם הגדול במכללת ארז החדשה והמפוארת הניצבת כאן מולנו. החלטנו להקדיש את המלגות לזכר 48 לוחמי החטיבה שנפלו במלחמת יום כיפור. כהוקרה לפעילות החטיבה וככבוד לנופליה, הכריז ראש המועצה באותו מעמד שיפעל להנציח את החטיבה וחלליה במקום מרכזי בשלומי. בהמשך גובתה הודעת ראש המועצה בהחלטת מועצת הישוב להנציח את מורשת החטיבה וזכר הנופלים. ראש המועצה הרחיק לכת והעניקה לנו את הזכות לבחור את המקום הראוי להנצחה. המלאכה הייתה קלה, אין מקום יותר ראוי מאשר הכיכר הנמצאת בין בניין המועצה, ביה"ס התיכון ומכללת ארז, וצופה אל ההר ממנו המטירו אנשי החיזבאלה אש על שלומי וזרעו מוות בישוב, דבר שהיה ראשיתו של הקשר שנרקם בין חטיבת הצליחה לבין שלומי.

כדי לסגור מעגל, החלטנו לאחד שני אירועים, יום הזיכרון השנתי לחללי החטיבה במלחמת יום כיפור אותו אנו נוהגים לערוך מדי שנה בחודש אוקטובר, וקריאת הכיכר על שם החטיבה והנצחת זכר 48 חלליה ולשם כך התכנסנו היום הזה.

תודה לכולכם שבאתם להשתתף באירוע חשוב זה.

יונתן אדרת